

## Øen rundt



Jan Harbeck Quartet spiller 14. februar. Foto: PR

### Vellykket generalforsamling i Fanø Jazzklub

**FANØ** – "En vellykket generalforsamling i Fanø Jazzklub med efterfølgende skøn koncert med H. P. Lange Big Gumbo – og der blev danset fra første nummer!" Sådan lyder den glade melding fra formand Inge-Lise Borg som indledning til en lille beretning om, hvordan det gik fredag den 24. januar. 40 medlemmer deltog i generalforsamlingen, der var 100 til koncerten, eksklusive bestyrelsen og musikerne.

"Generalforsamlingen forløb fint. Bestyrelsens beretning og regnskabet blev godkendt med ros til kasserer Evy Normann Bech og resten af bestyrelsen. Mette Hübschmann og Annemette Sørensen trådte ud, ind kom Betina Højgaard og Niels Ø. Brinch. Kim Matthiesen blev ny næstformand."

"En velfungerende jazzklub med mange gode hjælpere, alt på frivillig basis," konstaterer hun.

Klubben får besøg af Jan Harbeck Quartet fredag 14. februar som led i Esbjerg Jazzfestival. 14. marts får Fanø besøg af Amanda Ginsburg Quartet med Snorre Kirk – et scoop, påpeger formanden. Hotel Fanø har sponsoreret overnatning til både hendes band og til Jan Harbeck Quartet.

"Jazzklubben er meget taknemmelige, også for Esmarks sponsorat af medlemskort og plakater," siger hun.

"Henrik Gunde – en gammel 'Fanø-dreng' er med i Jan Harbeck Quartet. Det, der nu hedder Restaurant Nordby, hed engang Madkassen, og der tror jeg, Gunde slog sine tidlige jazz-foldere. Han og Harbeck har været mange gange i Strien," tilføjer Inge-Lise Berg

Økonomien er stabil, men klubben er ved at finde fonde og andre, der kan sponsorere en ny hjemmeside og koncerter med unge talenter. Desuden overvejes det at arrangere sommerfrokost-jazz med lokale aktører.

### Kromanns Hotel er sat til salg

**SØNDERHO** – Efter lukningen har Kromanns Hotel i Sønderho stået til leje i et godt stykke tid, men nu er hele bygningen sat til salg. Går man med en god idé og har 3,5 millioner kroner, der brænder i lommen, skulle man måske kikke på Boligsiden.

### Til søs på Mødestedets højskoleformiddag

**NORDBY** – Vil man høre Søren Maagaard fortælle om et halvt århundrede til søs, så er det i Mødestedet i Strien tirsdag den 11. februar klokken 10-12, det foregår. Er man +50 og smider en 10-krone, er man mere end velkommen.

### Foreningens Bussens Venner Fanø samler ind

**FANØ** – På Fanø findes der utallige foreninger, en af dem er Foreningens Bussens Venner Fanø. De frivillige i foreningen kører rundt med øens ældre, så de kan besøge nyttehaven, se dragerne på stranden, komme til Sønderhodag eller noget fjerde eller femte. Det koster penge at holde bussen kørende, fortæller John Pedersen, så derfor er foreningen i gang med at samle ind.

Man kan give for eksempel 150 kroner eller et valgfrit beløb på MobilePay 111309 eller giro +73-85824516. Vil man være aktiv, kan man skrive til johnp@fanonet.dk eller slå på tråden på 40 15 24 93.

# En dreng kom til Fanø i 1894



Skolen kedede mig. Der var kun et par af drengene, som jeg sluttede mig til. Gustav, nærmest fordi jeg skulle, og fordi han altid var smækfuld af penge og stolt over at kunne give ud. Det var noget så imponerende at høre ham frækt bede sin mor om en hel krone! Jeg bad om en femøre og syntes, jeg var kommet langt. Men han fik den regelmæssigt. Det flød med bolsjer og cigaretter i hans spor. - Så var der Anton Carl, det var en følge af Gustav. Selv fandt jeg Otto Aagaard, en stilfærdig og noget forsagt dreng, en søn af birkedommeren. Pigerne derimod havde jeg modvilje imod.

Så en dag, da jeg sad og halvsov i en eller anden kedelig time, opdagede jeg, hvad jeg aldrig før havde tænkt over, at mindst de 8 - otte - første pladser i klassen var besat med piger. Da det gik op

for mig, hvad det egentlig betød, blev jeg fnysende, og så sagde jeg til mig selv, at jeg sørme skulle lære dem noget andet, og så tog jeg på at læse. Læs! Det kneb svært til at begynde med,

mest vel med matematik og engelsk; men der fik jeg god hjælp af Far, og jeg kom hurtigt blandt de første i disse fag.

### Otto hjalp med historie

Så var der historie. Jeg havde aldrig før haft verdenshistorie, og den var slem. Men Otto Aagaard og jeg havde opdaget, at vi supplerede hinanden godt. Han hjalp mig med historien, og jeg ham med matematik, og det blev hurtigt til, at vi læste sammen, hørte hinanden og hjalp hinanden med alt muligt. Vi rykkede begge op, og i løbet af bare én måned eller to havde jeg brudt pigernes falanks og var nr. syv. Så kom konfirmationen, og der gik to af de dygtigste piger ud og én plads erobrede jeg, så jeg gik ind i den nye klasse som nr. fire. Der sprang jeg

*Vi rykkede begge op, og i løbet af bare én måned eller to havde jeg brudt pigernes falanks og var nr. syv*

straks til nr. to og blev da også nr. et. Derefter skiftedes Asta Smith og jeg til at være nr. et og nr. to. Hun var mest nr. et. Og så var hun for-øvrigt den kønneste pige i skolen. Jeg tabte



mit hjerte, men det blev der nu aldrig snakket om - ikke da mellem os to.

I næste klasse, eksamenklassen, var vi ikke nummererede, og sad ikke mere sammen. Til eksamen fik hun 106 2/3 og jeg 106 1/3 point. (præliminær-eksamen med to sprog.)

Nøjagtig fire år var jeg på Fanø. Et lille hul var det, og de begivenheder, der kom, var meget små, og de har derfor en mærkelig samtidighed for mig. Det er

mig ikke muligt at sige, om dette eller hint skete i 94, 95, 96 osv. Det væsentligste var vel, at jeg i løbet af de fire år faldt til og blev accepteret af kammeraterne.

Noget af det første, jeg lærte, var at ro, vrikke og rigge, og derefter at sejle en båd. Det måtte man kunne.

Jeg gjorde udflugter i klitterne. Det var nærmest noget uhørt, men lidt efter lidt fik jeg flere af kammeraterne med. Jeg hørte til i to slæng. Det ene var sammen med Gustav, Anton Carl og

# Marsken kan ikke følge med Vad

Den 28. februar holder Nationalpark Vadehavet sin årlige forskningsdag på SDU i Esbjerg

**FORSKNING** – I alt 15 forskere vil formidle ny viden inden for en række vadehavsemner, når der fredag den 28. februar klokken 9.30-15.30 er Vadehavets Forskningsdag på SDU på Degnevej i Esbjerg.

Blandt oplægsholderne er professor Thorbjørn Joest Andersen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, som fortæller om klimaforandringer, der ændrer balancerne foran digerne. Marsk og havspejlsstigning hedder foredraget.

Hver gang tidevandet oversvømmer strandene ved Vadehavet, aflejres sediment i form af sand, silt- og lerpartikler med vider. Derved hæver landet sig, og der dannes marsk. Normalt antager man, at marskområder kan følge med stigninger i havspejlet, forstået på den måde niveauet, at marskoverfladen øges i takt med det stigende havniveau. Men klimafor-

andringer sætter 'normalt' ud af kraft i disse år: Havniveauet stiger kraftigt, og studier af sedimentkerner viser, at det ikke længere er givet, at marskområder i Vadehavet vokser så hurtigt, at de kan følge med det stigende havspejl.

Thorbjørn Joest Andersen er en af i alt 15 forskere, som i populær form vil præsentere ny viden og resultater af deres forskning inden for en række af vidt forskellige emner og discipliner. Alle med relation til Vadehavet. Det er et meget populært arrangement, der varmt kan anbefales herfra.

"Forskningsdagen er ikke tænkt som en konference for forskere, men som en platform, hvor viden gøres tilgængelig for alle med interesse for Vadehavet. Her kan du få viden direkte fra forskerne, som gør sig umage med at formidle om det, de brænder for, på en forståelig måde," fortæller Xenia Salomonsen, naturkonsulent ved National-



park Vadehavet og sekretær for forskningsudvalget

I forlængelse af Thorbjørn Joest Andersens oplæg kan man høre Kamilla Fiedler Terkildsen fra Kystdirektoratet, som holder oplægget om Opmåling af Vadehavet – til vands, til lands og i luften.

Vadehavet er ikke blevet opmålt i mere end 25 år, men frem til 2027 foretager Kystdirektoratet nu en fladedækkende opmåling af hele Vadehavet.

Baggrunden er et ønske om øget viden, om hvordan det stigende havspejl påvirker områdets udvikling.